

# Oog in oog- lied



Beluister en download het lied op [www.dierenwelzijnindeklas.be](http://www.dierenwelzijnindeklas.be).

Wat als ik een konijn was?  
Hele dagen lopen knagen op groenten, kruiden en veel hooi.  
Ja, als ik een konijn was,  
dan ging ik graven in mijn gangen en was het leven heel erg mooi.

Of stel dat ik een schaap was. Met vrienden samen op een wei.  
Een lekker warme woljas, en grazen hoort er altijd bij.

Ik wou dat ik een konijn was.  
Dan wist ik hoe het voelde om een ander dier te zijn!

**Oog in oog met een ander dier,  
een olifant, een pelikaan of zelfs een mier.  
Oog in oog met een ander dier,  
een bonobo, een goudvis ... Of een guitige gier.**

Ik droomde dat ik een vis was.  
Buitelingen maken in een helder en verfrissend meer.  
Ik zwiepte met m'n staartvin.  
De pad, helemaal nat, hé pad, 'k zie je straks wel weer.

Wat later werd ik een varken. Ik knorde achter mama aan.  
Iets drinken aan de rivierkant. Wat in de modder rollen, zie ons gaan!

Ik wou echt dat ik 'ns een vis was.  
Dan zag ik hoe het was om een ander dier te zijn!

**Oog in oog met een ander dier,  
een olifant, een pelikaan of zelfs een mier.  
Oog in oog met een ander dier,  
een bonobo, een goudvis of een kikker uit Lier.**

**Oog in oog met een ander dier,  
een olifant, een pelikaan of zelfs een mier.  
Oog in oog met een ander dier,  
een bonobo, een goudvis ... Oh kijk, een vogelbekdier!**

