

Het verhaal van Pluche



Dit is Pluche. Pluche is een golden retriever. Hier gaat het nog goed met hem ...



Pluche werd vijf jaar geleden geboren. Hij verbleef dan nog 12 weken samen met zijn broertjes en zusjes bij hun mama. Bij de fokker werden ze door de dierenarts nagekeken en kregen ze de inentingen die ze nodig hadden. Hun paspoort was helemaal in orde. Daarna kregen ze allemaal een ander baasje. Pluche ging naar Lies en Johan, een jong koppel.



Lies en Johan waren echt dolgelukkig met Pluche. Ze gingen er elke dag meerdere keren mee wandelen. Hij mocht vrij rondlopen in hun tuin. En ze zorgden ervoor dat hij kon spelen en rennen zoveel hij maar wilde. Ook Pluche genoot van hun aandacht. Maar soms miste hij zijn broertjes en zusjes wel. In de buurt bij Lies en Johan woonden niet veel andere honden. En als enige hond tussen de mensen voelde Pluche zich weleens wat eenzaam.



Lies werd zwanger. Ze kregen een dochtertje: Mimi. Ze vroeg veel aandacht. Lies en Johan knuffelden en speelden nog wel met Pluche, maar ze hadden minder tijd voor hem.



Niet erg, dacht Pluche. Ik kan ook aandacht vragen! Daar waren Lies en Johan natuurlijk niet blij mee. Pluche moest de rest van de dag buiten zitten ...



Pluche verveelde zich meer en meer. Lies en Johan begrepen wel dat hij niet meer zo gelukkig was als vroeger. Maar ja, tijden veranderen, toch? Ze deden hun best wel, hoor. Maar ... Er kwam een tweede kindje. Een zoon, Gus, die vaak ziek was en bovendien allergisch bleek aan honden. Ze besloten om de hond weg te doen.



Het was met pijn in het hart. Lies en Johan houden nog steeds van Pluche, echt waar. Maar hij moest naar het asiel. En daar wacht Pluche. Hopelijk krijgt hij binnenkort opnieuw een mooie thuis ...