

Gezelschapsdieren in de geschiedenis

Heel lang geleden bestonden er geen honden.
Zij stammen immers af van de wolven.

De wolven kwamen af en toe tot bij een kamp van mensen.
Mensen gooiden etensresten weg, zoals restjes vlees.
Dat vonden de wolven handig. Ze hoefden dan niet meer te jagen.

Gevaarlijke wolven werden weggejaagd. Maar de vriendelijkste wolven mochten blijven.
Zij hielden immers ook andere dieren op afstand.

Die vriendelijke wolven kregen kleintjes.
Van die kleintjes mochten steeds de liefste dieren blijven.

Dat ging jarenlang door. En na lange tijd ontstond zo: de hond!
Dat is zeker al 30 000 jaar geleden.

Later kon de mens de hond ook voor andere dingen inzetten. Ze konden het vee hoeden.
Ze konden de prooi halen tijdens de jacht. En het terrein bewaken. En dat gebeurt vandaag nog!

