

## Gezelschapsdieren in de geschiedenis

Heel lang geleden bestonden er geen honden. Zij stammen immers af van de wolven.

De wolven kwamen af en toe eens nieuwsgierig tot bij een kamp van mensen.  
Mensen waren toen eigenlijk bang voor wolven. En wolven waren bang voor mensen.

Maar mensen gooiden af en toe wat etensresten weg, zoals restjes vlees.  
Dat vonden de wolven wel gemakkelijk. Ze hoefden dan niet meer te jagen.

Van die wolven werden de meest agressieve wolven weggejaagd.  
Van de vriendelijkste wolven konden de mensen hun gezelschap wel verdragen.  
Die wolven hielden immers ook andere dieren op afstand.

Dat was voor de mens dan ook weer mooi meegenomen. De vriendelijke wolven kregen kleintjes.  
Van die kleintjes mochten steeds de liefste dieren blijven.

Dat ging generatie na generatie door. En in de loop van vele jaren ontstond zo: de hond!  
Een diersoort die het van bij het begin gewoon was om bij de mensen te wonen.

Die eerste band tussen mensen en honden is er al zeker 30 000 jaar! Dat weten ze omdat ze in oude graven mensen en honden samen hebben teruggevonden, met bordjes en speeltjes erbij.

Na verloop van tijd kon de mens de hond ook voor andere dingen inzetten: het hoeden van hun vee, het halen van de prooi tijdens de jacht, het bewaken van het terrein enzovoort.  
En dat gebeurt vandaag nog!

