

Artikel *

Meer dan een dagje uit

'Een leuk dagje uit' is voor veel mensen de reden om naar de dierentuin gaan. Toch doen dierentuinen tegenwoordig veel meer dan mensen vermaken. Ze zijn enorm veranderd ten opzichte van een paar honderd jaar geleden.

De eerste dierentuinen waren puur vermaak voor de mens

Vroeger had je veel aanzien als je grote dieren uit het buitenland bezat. De rijke mensen kregen het voor mekaar om een olifant of gorilla naar hun domein te halen. Andere rijke mensen kwamen de dieren dan bewonderen.

Wellicht zijn daaruit de eerste dierentuinen en dierencircussen ontstaan: puur als vermaak voor de mens. Maar dat behoort tot het verleden. Bij ons vind je tegenwoordig geen dierentuin meer waar alleen nog dieren wonen om ze tentoon te stellen.

Dierentuinen doen ook andere dingen

Er bestaan uiteraard nog steeds dierentuinen. En mensen komen er nog vaak naartoe voor een leuk dagje uit. Maar er is meer. Dierentuinen schenken veel aandacht aan het welzijn van de dieren. Daarover later meer. Dierentuinen willen daarnaast op andere vlakken nuttig zijn. Door onderzoek te doen bijvoorbeeld. Dieren in gevangenschap kan je veel gemakkelijker onderzoeken dan dieren in het wild. In de dierentuin zitten ook vaak soorten die met

uitsterven bedreigd zijn. Als hun leefgebied bewaard blijft, kunnen die op termijn weer uitgezet worden in het wild. Bovendien willen de dierentuinen de bezoekers iets bijleren over de dieren waar ze naar kijken. Hoe meer mensen iets over dieren weten, hoe beter we ervoor kunnen zorgen. Als we ons verbonden voelen met dieren, zullen we sneller onze verantwoordelijkheid opnemen in het omgaan met de dieren.

Voor- en tegenstanders

Er zijn nog altijd veel mensen vóór dierentuinen. Al wordt het welzijn van de dieren steeds belangrijker. De dieren zitten gelukkig niet meer in piepkleine kooien, zoals enkele eeuwen geleden. Hun verblijven worden steeds meer aangepast aan hun behoeften. De behoeften van dieren in dierentuinen zijn immers dezelfde als die van hun soortgenoten in het wild. Een ijsbeer op de noordpool zou kilometers wandelen en zwemmen om eten te vinden. Een ijsbeer in gevangenschap voelt dezelfde drang om te wandelen en zwemmen, en naar zijn eten te zoeken. De dierentuinen proberen de situatie in het wild zo goed mogelijk na te bootsen, zodat het welzijn van de ijsbeer verbetert.

Toch zijn er ook mensen tegen het opsluiten van wilde dieren. Zo zou een verblijf in een dierentuin nooit kunnen tippen aan de levensomstandigheden in het wild. Vooral bij grote dieren die veel plaats nodig hebben of slimme dieren die zich gauw vervelen, is dat een zeer grote uitdaging.

Eén ding is zeker: zolang er dierentuinen bestaan, zullen er voor- en tegenstanders zijn, maar zullen ook de bezoekers nog kunnen genieten van hun dagje uit.

