

Dierjaarsbrief



Wij vinden dat nieuwjaar een **dierjaar** mag zijn,
voor dieren heel groot tot dieren heel klein.
Ook dieren verdienen een knallende start.
Of nee, zonder knallen, want dat klinkt te hard.

Geen feest, druk en luid, geen knuffels en zo.
Ze verwachten geen kussen en ook geen cadeau.
Geen prachtige outfit, geen lied met een beat.
Want **dieren zijn dieren**, dat willen ze niet.

Ze willen dat mensen begrijpen dat zij
hun eigenheid hebben, dus **laat hen maar vrij**.
Geen honger, geen dorst, geen stress en geen pijn.
Geef hen een natuurlijke thuis, dat is fijn.

Laat dieren maar doen, op hun eigen manier.
We wensen hen liefde, van ons voor elk dier.
Een gelukkig dierjaar, voor groot en voor klein,
En dat **elk dier gewoon zichzelf moge zijn**.

